

QUARANTAINE :(

want er is ook veel NIET leuk nu!

WAT is er nu WÉL leuk?!?



1. Het is een AVONTUUR!

(lekker ff wat anders dan normaal!)

2. Je hoeft geen wekker te zetten

(ik niet tenminste maar dan word ik om 7 uur wakker! Jij ook?!)

3. Niemand ziet je BAD hair day!!

(mijn haar zat juist goed vandaag! Heb ik weer...)

4. Eindelijk heb je tijd om te chillen

(of heeft jouw moeder gelijk een heel dagschema gemaakt! Grrrr!)

5. Je meester/juf kan je geen straf geven!

(gna, gna...)

6. Je hoeft niet naar school te fietsen

7. Je mag (hopelijk!) méér gamen!

(ik niet helaas maar dat zeg mijn moeder altijd en later mag het dan toch)

8. Je vader of moeder is 's avonds thuis

(is alleen leuk als je een lieve vader of moeder hebt.....)

9. Je hoeft lekker niet naar de tandarts!

(ik moest eigenlijk gisterenochtend om kwart over 7! Yeehood!)

10. Iedereen is liever tegen elkaar! ❤️

(ze helpen elkaar met dingen en klappen voor mensen die blijven werken!)

Ik zeg dus: geniet er van!!!

(als jij hopelijk niet ziek bent of iemand die je kent want dat is écht niet leuk!)